

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.



**IN DE VREDE VAN DE HEER RUSTE**  
de Heer

**Marinus DE PESSEMIER**

geboren te Opbrakel op 22 oktober 1900 en  
er godvruchtig overleden  
op 22 september 1976,  
gezalfd met de H. Olie en de Pauselijke  
Zegen.

Marinus overschreed schier ongemerkt in de late avond, na een bezoek, de grens naar het eeuwig leven, waar geen dood, geen pijn noch scheiding meer zijn. God, de eeuwige Vader kwam hem tegemoet in zijn levensavond om hem voor eeuwig te laten delen in de rust en de zaligheid van de hemel.

Geboren uit een diep-kristelijke familie, leerde hij thuis van jongsaf werken en bidden. Geheel zijn leven lang was hij de boerderij en het land sterk toegewijd. Hij was de man van het oude maar stoere boerenras, wier leven gebaseerd was op geloof en werken, vroeg en laat. Welke zorgen heeft hij niet besteed aan het gezin van zijn broer en schoonzuster. Hij was doorgoed en behulpzaam in alles en voor allen. Hij was vooral een diepgelovig man, trouw aan God en Kerk. Een rustige dood heeft dan ook een

eindpunt gezet aan dit vroom en werkzaam leven.

Dierbare schoonzusters, neven en nichten, wat onverwacht liep mijn aardse leven ten einde. Ik dank de goede God voor mijn leven. Groot is mijn dank voor U, waar ik mijn hele leven tevreden en gelukkig mocht doorbrengen, waar het zo goed was om te wonen en er bij elkaar te zijn. Ik kan er U niet genoeg voor bedanken en de Heer vragen dat Hij U moge zegenen en bewaren in lengte van dagen, tot wij elkaar weerzien bij de Heer die de Verrijzenis is en het Leven.

**Namis : zondag 10 oktober te 10 u.**

De families DE PESSEMIER, DE CUBBER,

**danken U voor uw blijken van kristelijke  
deelneming.**

Uitg. S. Gijsselincx, Opbrakel