

De Dood is niet het einde, maar het begin
van het Leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde DE PESSEMIER

weduwe van Mijnheer

RICHARD VAN WIJMEERSCH

geboren te Michelbeke, de 9 oktober 1877
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
de 8 mei 1959,

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.



Ieder afsterven leert ons telkens en altijd
even duidelijk de ware betekenis van dit
aardse leven inzien : de mens is zoveel als
niets en zijn leven is als een rook, die in
't geluchte verzwindt ; maar de ziel van de
mens is onsterfelijk en zal eenmaal weerom
met zijn lichaam verenigd worden om aan
God rekenschap te geven nopens de ge-
bruikswijze van dit aardse leven.

Dit had de dierbare afgestorvene goed
ingezien en daarom week zij af van het
kwaad. Zij liet geen dag voorbij gaan zon-
der aan de eeuwigheid te denken : zij be-
leefde het woord van de H. Schrift: "Denk
op uw uitersten en gij zult in der Eeuwig-
heid niet zondigen „ (Sap)

Mijn dierbare Kinderen, Klein-Kinderen
en Familieleden, vaart allen wel en tot
weerziens bij O. L. Heer, Mijn leven lang

heb ik U het voorbeeld gegeven van god-
vrezendheid en rechtschapenheid. Onthoudt
die lessen die ik u gegeven heb, Ik vervoeg
nu vader die mij is voorgegaan naar de
Gelukzalige Eeuwigheid en daar wachten
wij beiden op U allen tot dat we weerom
verenigd zijn. Vergeet ons niet in uw ge-
beden, vooral des Zondags in de H. Mis.
Ik neem afscheid van U met een laatste
kruisje : God zegene en beware U.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.



De Families DE PESSEMIER, VAN
WIJMEERSCH, SCHAMP, VAN
WIJMEERSCH.

danken U, van harte voor
uw kristelijke deelneming.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdlaourt