

Ik ben de Verrijzenis en het Leven...



In de vrede van de Heer is ons voorgedaan

**DE HEER**

## **MICHEL DE PESSEMIER**

**echtgenoot van mevrouw Marie LOTENS**

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 13 maart 1909 en in de Heer ontslapen in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 19 januari 1988, gesterkt door het H. sakrament der zieken. Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden

---

Mevrouw Marie LOTENS

De heer en mevrouw Herbert en Denise DE PESSEMIER-DE MOOR en kinderen

De heer en mevrouw Armand en Marie-Paule DE PESSEMIER-BROWAEYS en kind

De heer en mevrouw Willy en Yvette DE PESSEMIER-DE BACKER en kind

De heer en mevrouw Raf en Monique DE PESSEMIER-PERSOONS en kind

De families DE PESSEMIER, LOTENS, LAPAEGE en CASTELEYN,

zijn U zeer erkentelijk om uw kristelijke deelneming en danken U van harte.

Vader is van ons weggegaan... op de mooiste januari dag alsof de zonnestralen hem wilden vergezellen op de reis naar zijn Vader. In onze herinnering blijft hij gegrikt als de eenvoudige, noeste werker die zich in het leven krom gewroet heeft om ons een beter leven te geven maar vooral als een voorbeeld van goedhartigheid en rechtschapenheid. Mochten wij zijn voorbeeld steeds kunnen navolgen dan mogen wij er zeker van zijn dat hij tevreden van ons is weggegaan, dat het eenvoudig maar zo goed doel dat hij zich gesteld had, ook bereikt is.

Wij zullen hem missen in duizend en één dingen die hij zonder veel woorden deed en die steeds getuigden van de liefde die hij voor ons voelde, in de bestendige bezorgdheid voor ons allemaal.

Meer dan vijftig jaar mocht hij, samen met moeder, lief maar ook leed delen in een huwelijk waarin hij alle krachten, waarover hij beschikte, inzette. Ook in zijn allerlaatste levensdagen en ondanks zijn eigen ziekte, ging zijn bezorgdheid nog steeds uit naar moeder, naar zijn kinderen en kleinkinderen die hij zo graag zag.

Dat beeld van hem willen wij diep in ons hart prenten opdat het ons zou helpen in deze moeilijke uren. Wij durven U, familie en vrienden, vragen voor hem te bidden maar ook voor moeder en voor ons opdat wij in staat zouden zijn zijn voorbeeld ongeschonden te bewaren en deze beproeving van zijn heengaan te doorstaan.

Heer sterk ons geloof.

---

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem