

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

CELINA DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel, de 5 januari 1887,
en aldaar godvruchtig overleden de 12 april 1957.
Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.



's Morgens nog vol zorg en kommer over dingen dezer aarde, 's namiddags moet onherroepelijk de spade worden neergelegd, want de dood, als bode Gods is komen aankloppen, heeft met een kwaal getroffen waarop onvermijdelijk het einde volgen moet. De dood komt veelal als een dief in de nacht, naar het woord van de Heer. Gelukkig zij, die altijd gereed bevonden worden.

Zo was de duurzame overledene, altijd gereed. Hoe ver hij ook van de kerk woonde, hij had de moed steeds zeer vroeg ter kerke te komen voor zijn zondagsplicht, en zo aan velen het voorbeeld te geven van godsdienstigheid. Hij was een huisvader met veel verantwoordelijkheidszin, vol ijver en geduld, deugden die de panden zijn voor de huiselijke vrede en geluk. Om al het goede dat hij deed voor God, voor de zijnen en geburen zal God hem belonen in de eeuwigheid.

Duurbare echtgenote en kinderen, familieleden en vrienden, mijn heengaan is wel plots geschied. Ik heb het U allen niet meer kunnen zeggen, maar ik hoop dat ge het in mijn blikken

nog hebt kunnen lezen dat ik U dankbaar ben voor de grote genegenheid tijdens mijn levensjaren en de goede zorgen tijdens mijn kortstondige ziekte. Troost U allen want de Heer weet wie Hij onder zijn getrouwen onverwacht mag tot Zich roepen. Blijf mij allen in uw gebeden indachtig, eens komt de dag van het blijde wederzien voor altijd.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

(300 d. afl.)



Zeer getroffen door Uw bliken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hier-voor hun welgemeenden dank :

Mevrouw Omer DE PESSEMIER, geboren Celina DE PESSEMIER, kinderen en kleinkinderen.

De Familiën DE PESSEMIER-DE PESSEMIER.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt