

Komt tot Mij, gij allen,
die belast en beladen zijt
en Ik zal u verkwikking schenken.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Oscar DE PESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Madeleine DE VLEESCHAUWER

geboren te Michelbeke op 1 augustus 1906
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
A.Z. Sint-Elisabeth op 29 maart 1994,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der gepensioneerden.

†

De families

**DE PESSEMIER, DE VLEESCHAUWER,
VAN DER SCHUEREN en DE LANGHE,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24

Hij was een eenvoudig man, een gewone
mens van den buiten. Maar toch kon je hem
niet voorbijkijken, toch was hij op zijn manier
bijzonder, iemand van een eigen opmerkelijke
aard : open en oprecht, zonder complimenten,
praatgraag en op gezelschap gesteld, goed
geluimd, gedienschtig en allemans vriend.

Hij was daarbij en bovenal een man van
geloof. Tot het einde toe, ondanks zijn hoge
ouderdom en het feit, dat hij bijna blind was,
was hij iedere week op post in de H. Mis.

Tijdens de Goede Week, is hij van ons
heengegaan, in het spoor van de Kruisdrager,
die hem nooit heeft gespaard van kruisen en
kruisjes allerhande.

Oscar droeg ze echter in vereniging met de
Heer, gelaten en zelfs meestal met een kwink-
slag. Hij wist immers, dat de Heer zijn vrienden
eerst en meest bezoekt en vooral van hen
verwacht, dat zij hun kruis op zich nemen
en het Hem achterna dragen.

Laten wij hem niet vergeten in onze ge-
beden en zorg dragen voor wat hem bekom-
merde en dierbaar was.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

Namis : op vrijdag 13 mei 1994 om 19 uur.