

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden. Mach,



## Bid voor de Ziel

van Mevrouw

### PALMYRÈ DE PESSEMIER

echtgenote van Mijnheer

ALFONS ROMAN

geboren te Nederbrakel de 12 September 1876 en aldaar godvruchtig overleden de 9 Februari 1952. Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde en van de Confrerie van de H. Barbara.



Die de Heer vreest, bezit het begin der wijsheid en hij zal genade vinden op de dag van de dood. (Eccl. 129)

De dierbare afgestorvene was een vrouw met een groot geloof; christelijk zonder menselijk opzicht, Vreemd aan de ijdelheid van deze wereld, leidde zij een voorbeeldig leven, bekommerd om nauwkeurig haar godsdienst plichten, zoals het dikwijls bijwonen der H. Mis, te volbrengen.

Onze goede Moeder, Maria, had zij vurig lief. Lange jaren was zij lid van de Congregatie en de Derde Orde en stichtte haar medeleden door haar oppassendheid op de vergaderingen, het vieren van haar feestdagen, het bidden van de H. Rozenkrans. Zij had begrepen: de ware kinderen van de Rozenkrans zullen een grote

heerlijkheid genieten in de Hemel, Gedenk, o Heer, de ziel van uw dienares, die ons is voorafgegaan met het teken van het geloof en sluimert in de slaap van vrede.

Wij bidden U, o Heer, dat gij aan haar en aan allen die in Christus rusten, de plaats van verkwikking, licht en vrede wilt verlenen. Door dezelfde Jezus-Christus, onze Heer. (H. Mis.)

Dierbare echtgenoot en familieleden, ik dank U voor de zorgen die gij mij in mijn onbeholpenheid met groot geduld hebt geschonken. Bidden wij steeds voor malkander.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil, 300 d.



Uw christelijke deelneming was voor ons een zoete blijk van genegenheid. Hiervoor zeggen U dank.

Mijnheer Alfons ROMAN :

De Familën DE PESSEMIER,  
ROMAN, PERSOONS ;