

Wij zijn reizigers op deze wereld: onze dagen  
vlieden voorbij als een schaduw en hier op aarde  
is geen vast verblijf. (Job.)

+

BID VOOR DE ZIEL VAN  
Mijnheer

## **Polydore DE PESSEMIER**

echtgenoot van Mevrouw

Germaine DE TURCK

geboren te St-Martens-Lierde op 12 juli 1917 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek te  
Opbrakel op 29 november 1962. Versterkt door  
de laatste HH. Sakramenten.

De mens leeft maar korten tijd, en zijn leven is  
van ellenden vol. (Job.)

O groot geheim der dood, hoe leert gij ons wat  
wij op aarde zijn. De Heer heeft gesproken: « Ik  
zal komen als een dief in de nacht ». Weest dus  
altijd bereid om te verschijnen voor Uw Opperste  
Rechter, die U zal oordelen naar verdiensten.

Heer, wie zal in uw huis wonen? Wie zal er de  
heilige berg beklimmen?

Bemide Echtgenote en geliefde kinderen,  
Vader, broeders en zusters, ik begrijp uwe tranen,  
want diep is de genegenheid die gij mij steeds  
hebt toegedragen en onvoorziens was de lastige  
scheiding. Bidt intussen veel voor mijn zielezalig-  
heid opdat wij later voor altijd verenigd mogen  
worden in het land van de eeuwigdurende vrede.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminne. (300 d. afl.)



De familiën DE PESSEMIER,  
DE TURCK,  
DE PREZ,  
DE SMET,  
VAN RUYSKENSVELDE.

Zeer gevoelig voor de blijken  
van deelneming hun betoond bij  
het overlijden van hun teerge-  
liefde afgestorvene,

DANKEN U.