

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in
Mij geloof, ook al sterft hij, zal leven.



TOT VROOM AANDENKEN VAN

DE HEER

Remi DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
IRENE COLIJN,

geboren te Zegelsem op 25 november 1908
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 17 januari 1978,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerde
Mijnwerkers.

Hoe de dood ons ook overkome, hij is
niet wreed, als men wel geleefd heeft.

Gelukkig dan de mens, die het er altijd
zo op aanstelt, dat hij de dood niet hoeft
te vrezen en dat deze hem ook niet kan
verrassen.

Tot U, o Heer heb ik mijn hart verheven :
mijn God op U heb ik mijn betrouwen ge-
steld. De Heer zal mij vergelden volgens
Zijn gerechtigheid, want op U, o Heer, heb

ik gehoopt, dat ik niet te schande worde
in eeuwigheid.

Beste echtgenote, kinderen, familieleden en
vrienden, voor ons allen slaat eens het uur
van scheiden, doch denkt dat deze schei-
ding geen eeuwige zal zijn en blijft in kris-
telijke plichtsbetrachting uw leven richten
naar God, in wie men alleen de vrede en
de rust vinden kan. Blijft mij gedenken in
uw gebeden, zo blijven wij het best in kris-
telijke liefde met elkander verbonden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde verwek-
ken.

De families DE PESSEMIER-COLIJN

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel