



In het Huis van de Heer is binnengegaan
MIJNHEER

Remi DE PESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw
Anaïs VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel op 16 september 1884 en
godvruchtig overleden te Ronse op 18 augustus
1967, voorzien van de HH. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

Als een taaie werker uit een familie van bouwers, heeft hij mogen meehelpen aan hoge bouwwerken, die "rijzen met torens vol zwier," aan stevige woningen waar gezinnen gezellig bij elkaar geborgen waren, aan nieuwe haarden van liefde waar de haat van de oorlog was over geraasd. Met rechtmatige fierheid mocht hij al die werken zien oprijzen als het werk van zijn geest en zijn handen. Tegelijk mocht hij bouwen aan zijn eigen geluk en aan dat van zijn dierbaren. Met de jaren moest hij ook de pijnlijke ervaring opdoen, dat niets blijvend is hier op aarde dat het tenslotte God is, Die bouwt voor de eeuwigheid.

"Als ons aardse huis-ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw Huis, God, om daar voorgoed te wonen ! (Prefatie van de Uitvaartmis). Ook voor deze harde werker is dit nu gebeurd. In het Huis, door God gemaakt, woont hij thans gelukkig, samen met zijn dierbaren, die hem reeds vooraf gingen, en in afwachting van ons die nog onze weg verder gaan. Moge zijn voorbeeld ons lichten en de vertrouwende zekerheid geven van het Volle Geluk, dat ook ons te wachten staat.



De families DE PESSEMIER, VAN DER LINDEN, VAN DER LINDEN, VAN TWEMBEKE,

danken U voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel