

Zoals het de Heer behaagde, zo is het geschied :
de naam van de Heer zij gezegend !

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

REMI DE PESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw

IRMA POT

geboren te Zegelsem, de 12 oktober 1880, en
schielijk tot de Vader teruggekeerd, de 18 mei
1967, voorwaardelijk gezalfd met het H. Oliesel.

In een gezegende ouderdom van 86 jaren,
heeft het de Heer behaagd de dierbare over-
ledene tot de vreugde van het Vaderhuis terug
te roepen. En, al geschiedde dit heengaan zo
onverwacht, het is telkens zo geruststellend voor
de christenmens die, gelovig, steeds zijn leven
naar de Vader heeft gericht.

Na een leven gevuld met arbeid en bezorgd-
heid heeft de Heer hem een rustplaats geschon-
ken beter dan deze die hij terecht op aarde
mocht genieten. Dáár zijn nu de woorden van
Christus in vervulling gegaan : « Kom binnen en
neem bezit van het eeuwig Rijk dat u is voor-
bereid ».

En toch valt dit afscheid ons dubbel zwaar,
Heer. Want, nauwelijks een jaar geleden werd
moeder ons ontnomen, en nu is het reeds de beurt
aan vader, die dan toch de sterke band bleef
die ons allen verenigde en ons deed verlangen
naar « onze thuis » omdat hij toch zo goed was
voor ieder van ons. Alleen met tranen in de ogen
kunnen wij zeggen : « Heer, uw wil geschiede op
aarde als in de hemel ».

Dierbare kinderen, het is waar dat ik veel van
u hield, en ook van uw kinderen... ik dank en
zegen u allen. Ik hoop dat wij van mekaar blijven
houden en dat onze liefde tot uiting zal komen
in ons gebed. Bidt voor moeder en voor mij, gij
vooral nog onze dochter-kloosterzuster, en wij zor-
gen voor u zoals wij het steeds bij u gedaan
hebben.

Troosteres der bedrukten, bid voor ons.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

De families DE PESSEMIER, POT, DE COCK,
DE VOS,

Danken voor de blijken van deelneming in rouw
en gebeden.