

« Heer, Uw Wil geschiede op aarde
als in de hemel. »



WIL IN UW GEBEDEN
HET AANDENKEN BEWAREN VAN
MIJNHEER

René DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
Lucia BEERENS

geboren te St-Martens-Lierde op 13 september 1908 en in de Heer ontslapen in het St-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 18 augustus 1983, gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Oud-strijder en oorlogsinvalide 1940-45.

Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven. Gelovig sterven is het ene mysterie verlaten om het andere in te gaan.

In dit geloof is onze goede echtgenoot, vader en grootvader heengegaan.

Het is een troost voor ons dat zijn leven getekend was door werkzaamheid, goedheid, trouw en diep geloof. Het kruis van de ziekte, hoe lastig het ook soms was, heeft hij met geduld gedragen.

Moge de Heer tot hem deze troostvolle woorden spreken: « Kom goede en trouwe dieenaar, treed binnen in Mijn Rijk... »

Goede echtgenote, beste kinderen en kleinkinderen, samen zij wij gelukkig geweest, weet echter dat het aardse geluk slechts tijdelijk is.

Dank voor alles.

Mijn heengaan is geen afscheid, in geloof en gebed vinden wij elkander weer.



Mevrouw DE PESSEMIER - BEERENS Lucia,
Mijnheer DE PESSEMIER Lucien,
Mijnheer en Mevrouw
DHONDT Romain - DE PESSEMIER,
Mejuffrouw Dorine DHONDT,
Jonge Heer Kristof DHONDT,
De families DE PESSEMIER, BEERENS,
DE SMET en VAN DAELE,

danken U oprecht voor uw genegen
deelneming.

Begr. A. Goessens - Govaert