

Wie in mij geloofd heeft het eeuwig leven.



TOT VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER  
René DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

Camilla VAN MALLEGHEM

geboren te Berchem op 14 februari 1898 en godvruchtig  
overleden te Oudenaarde op 2 april 1974.

Gesterkt door de sacramenten der zieken.

Ere-bestuurslid der muziekmaatschappij

"De Verenigde Vrienden, van Melden

Met verdueligheid zijn lijden en zijn kruis dragen is  
de voetstappen volgen van de lijdende Zaligmaker; is  
leerling en volgeling zijn van Jezus.

God onze Heer, in onze uiterste nood richten wij ons  
tot U; wanneer niemand ons nog helpen kan, blijft Gij  
ons nabij. - God, ook Uw enige Zoon, die mens werd,  
Jezus Christus, heeft ons lijden en onze eenzaamheid  
gedeeld, daarom ook zal Hij alleen kunnen vergelden  
en naar waarde schatten al het goede dat een mens deed  
doorheen lijden en verdriet.

Ons leven ligt in Gods handen en niemand kan er  
iets aan toevoegen. Maar vol vertrouwen kunnen wij  
bidden: Heer, in Uw goedheid hebt Gij de mens ge-  
schapen en hem het vermogen gegeven deel te hebben  
aan Uw liefde en die liefde mee te delen aan anderen,  
geef dat wij nu mogen binnentreden in het rijk van Uw  
vreugde.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik  
dank u voor uw genegenheid, uw daadwerkelijke  
vriendschap en onberekende zorgen waarmee ge mij  
omringd hebt. Moge de Heer U het goede vergelden dat  
gij mij betoond hebt en gedenkt mij in uw gebeden.

Moge Uw liefde Heer, de band zijn die ons over de  
dood heen verenigd houdt.

Mw René De Pessemier-Van Malleghem,

zijn echtgenote;

Mr en Mw Roger Verroken-De Pessemier, kinderen en  
kleinkind,

Mr en Mw Camiel De Pessemier-Demets, kinderen en  
kleinkind,

Mr en Mw Valère De Pessemier-De Zaeyteyt en  
kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen;

De families De Pessemier, Mekeirele, Van Malleghem  
en De Laurier,

DANKEN U VOOR UW KRISTELIJKE  
DEELNEMING IN ROUW EN GEBEDEN