

Op die dag zal men zeggen: "Dat is onze God op Wie wij hoopten. Hij heeft ons gered!"

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ROBERT DE PESSEMIER

echtgenoot van
Mevrouw **MARIA VANSTEENBRUGGE**

geboren te Berchem op 27 april 1905
en godvruchtig overleden in het H.-Hartziekenhuis te Oudenaarde op 22 oktober 1983,
gesterkt door de sakramenten van de zieken.
Lid van de Oudstrijdersbond 1940-1945.

Midden de droefheid om het verlies van geliefden, brengt het nabije Allerheiligenfeest ons het licht van de kristelijke hoop. Het verzekert ons dat dit aardse leven niet strandt in de uitzichtloosheid van de dood, maar uitmondt in de zee van Gods liefde. Voor elke gelovige is deze gedachte 'n bron van grote troost.

Robert was een voorbeeldig man, om het even van welk standpunt uit bekeken. In het gezin, in zijn werk, in de gewone omgang, in het vervullen van zijn kristelijke plichten.

Hij had van zijn Heer waardevolle talenten ontvangen: een sterke gezondheid, veel gezond verstand, flinke werklust, fijn vakmanschap, rechtgeaardheid en vriendelijkheid. En deze talenten heeft hij laten renderen. Voor zijn gezin was hij een ingoede vader, die werkte zo graag en zo lang tot men het hem verbieden moest om zijn gezondheid te beveiligen.

Heb dank, mijn goede echtgenote, beminde kinderen, speelse kleinkinderen, beste familieleden, voor de liefde me steeds zo mild geschonken. Het was de zon van mijn bestaan. Bewaar allen van mij een genegen aandenken, en moge God u behoeden.

Maria VANSTEENBRUGGE,

Victor en Odette CALLENS-DE PESSEMIER,
Henri en Paulette VANDE WALLE-DE PESSEMIER,
José en Ann COLLE-DE PESSEMIER,

Guy CALLENS,
Yves VANDE WALLE,
Vincent VANDE WALLE,
Veerle VANDE WALLE,
Michèle COLLE,
Ingrid COLLE,

De families DE PESSEMIER, MEKEIRLE, VAN-
STEENBRUGGE, VAN TIEGHEM en VANDEVELDE

danken voor uw gebeden
en gewaardeerd medeleven.

Drukk. Vanlaeke-De Reycke, Anzegem
Rouwleiding - funerarium Roger Amez, Waregem