

Wees gezegend, Heer, in alles wat ons overkomt.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Romanie DE PESSEMIER

weduwe van de Heer

PETRUS ROELANDT,

geboren te Brakel op 13 september 1893 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 10 november 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Leven is langzaam aan en dagelijks sterven.
Slechts dan als het zaad, dat in de aarde
bedolven ligt, sterft, zal het schitteren door
zijn vruchten.

Wij danken God om dat rijke en lange
leven.

Wij danken God om de genegenheid en
liefde die ze aan de haren heeft gegeven.

Wij danken God om de trouwe wederliefde
die ze mocht ontvangen tot in haar oude
dagen.

Laat ons bidden : Heilige Vader, almachtige
God, wij bidden U voor uw dienares
Romanie. Schenk haar vergiffenis voor wat
ze zou misdaan hebben en laat haar over

de dood heen, thuiskomen in Uw Rijk van
rust en vrede. Wij vragen het U door Kris-
tus onze Heer. Amen.

De families DE PESSEMIER, ROELANDT,
SCHAMP, VAN TWEMBEKE,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel