

*Hoe lang de nacht ook duurt,
hij duurt maar tot de morgen.*

Gij die haar gekend hebt,
gij die van haar gehouden hebt,
bewaar in uw gebed en in uw hart
de herinnering aan

MEVROUW

Simonne DE PESSEMIER

weduwe van **Hubert GOSSEYE**,

geboren te Nederbrakel op 8 mei 1929
en overleden te Brakel op 31 oktober 1996,
gesterkt door de gebeden van de kerk.

*Heer, Gij zijt zo diep vertrouwd met mij,
wie kent mij beter nu, dan Gij?
Wat mij ten diepste heeft bewogen
't ligt alles open voor Uw ogen.
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met Uw vingers aangeraakt,
met liefde hebt Gij mij geleid,
neem mij nu op in tederheid.*

(uit psalm 139)

God,
Gij die geen mens vergeet,
Gij die niemand laat verloren gaan,
wij bidden U :
laat Simonne nu leven bij U.
En doe ons allen groeien
in geloof en hoop.
Barmhartige God,
schenk haar Uw eeuwige vrede.

De families

DE PESSEMIER, SERLIPPENS,
GOSSEYE en BAGUET
danken u om de blijken van medeleven.

Namis : vrijdag 29 november 1996 om 18.30 u.

Uitvaartverzorging Pieteraerents, Brakel 055/42 34 86 en 42 31 66
d&d DRUKKERIJ Kasteelstraat 21 9660 Brakel — 055/42 34 39