

Zalig degenen die in den Heer sterven.  
(Apoc. 14)

## Bid voor † de zielerust

van

### SOPHIE DE PESSEMIER

weduwe van

### MARIEN DE BOCK

geboren te Nederbrakel den 10 Juni 1864 en er  
godvruchtig overleden den 9 Februari 1946  
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden,

Zij was lid van de Derde Orde van den  
H. Franciscus van Assisië, en van de Confrerie  
van de H. Barbara.

Mijn levenskracht is verzonden, mijn aardsche  
dagen loopen ten einde en alleen het open graf  
staat mij te wachten... Verlos mij dan, o Heer, en  
breng mij in uw Heilige Woonstede. (Job 17)

Zoo bad deze duurzame overledene in volle gela-  
tenheid en onderwerping aan Gods aanbiddelijken  
wil en zoo is zij in den Heer gestorven.

Hoe wijs en voorzichtig is de mensch die zijn  
leven zoo schikt zooals hij op zijn stervensuur  
wenscht bevonden te worden, want van dan af zegt  
de H. Geest, zal de mensch loon naar werken ont-  
vangen : alleen zijn werken volgen Hem

Beminde kinderen, weent niet over mij heb ik U  
verlaten, het is niet voor altijd: wij zullen elkan-  
der wederzien in het ware vaderland Het eenige  
wat ik van U nog verzoek is dat gij het aandenken  
uwer moeder zoudt in eere houden en mij indachtig  
zoudt zijn in uw H. H. Missen en gebeden. Ik twi-  
fel er niet aan of gij zult dat doen. Vaart dan  
allen wel en God zegene en beware U. Gij vooral,  
mijn goede dochter, die mij zoo liefdevol hebt ver-  
zorgd en onderhouden. U dank ik in 't bijzonder  
en dat God het U loone.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart en mijn  
ziel. (100 d, afl)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw  
Marien DE BOCK-DE PESSEMIER ;  
De Familien DE BOCK, DE PESSEMIER, DE COCK ;

BEDANKEN U voor uw blijken van deelneming in  
den rouw die ons komt te treffen.