

†

Om de heerlijkheid van de verrijzenis te delen
riep God zijn trouwe dienaar

DE HEER

Theofiel DE PESSEMIER

echtgenoot van

Mevrouw Leontine VAN DER HEYDEN

Hij werd geboren te Geraardsbergen de
13 Juli 1903 en is er in de vrede van de Heer
ontslapen de 6 maart 1970.

Hij ontving het Sakrament van de zieken
en de pauselijke zegen als troost en sterkte.

De familiën DE PESSEMIER, VAN
DER HEYDEN, LABIE en VAN DER
STRICHT, danken U oprecht om uw opbeu-
rende deelneming in hun rouw en uw gebeden
voor de zielerust van hun dierbare overledene.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot en een
plichtbeseffende vader. Zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen waren het voorwerp van zijn
voortdurende zorgen.

Altijd heeft hij een eerbaar leven geleid, Zacht
van inborst, eenvoudig van gedrag, was hij
door eenieder geacht en bemind.

God heeft hem van kwellingen niet gespaard.
Met verdueligheid en volkomene onderwerping
aanvaarde hij de beproeving daar door het lijden
het rijk der hemelen moet verdiend worden.

Bemide echtgenote, aan wie ik te vroeg
vaarwel moet zeggen, heb dank voor uw liefde
en zorgen.

Liefste kinderen en kleinkinderen, gij die mijn
vreugde en mijn troost waart, ik zegen u en
God beware u. Eert uw moeder al de dagen
van uw leven, bemint elkander en weest altijd
met hart en ziel verenigd.

Beste familie en vrienden, blijft mij steeds
liefdevol gedenken.

Van de Maële