

Dat de zielen der overledenen  
door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.



**BIDDEN WIJ VOOR DE ZIEL**  
van de Heer

**Valère-Hector-Clement-René**  
**DE PESSEMIER**

echtgenoot van Mevrouw

**Hilda VAN DER HAUWAERT**

geboren te Wervik op 14 februari 1922 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 19 december 1973,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Veel te vroeg is Valère van ons weggegaan. Naar menselijke maat gemeten zal iedereen zeggen dat zijn leven niet af was, dat hij het leven te vroeg heeft verlaten; maar er is ook een goddelijke maat, en die heeft blijkbaar andere maatstaven. Wij zullen hier niet oordelen, omdat wij niet de ware waardeschalen kunnen aanleggen.

Zeker voor de naastbestaanden, voor vrouw en moeder, schoonouders en vrienden zal zijn heengaan een plaats openlaten die niet zal gevuld worden.

Maar laten wij eerst vol waardering denken aan Valère en laat onze eerste gedachte zijn, een gedachte van dankbaarheid, boven alles aan God, om wat wij van Valère hebben mogen ondervinden, aan goedheid en genegenheid.

Dan kunnen wij ook dankbaar zijn aan Valère zelf, om wat hij voor ons was, omdat wij van hem hebben gehouden. En we zeggen dat een diep leed ons treft.

Iets zal altijd voortleven, aanwezig zijn in onze gedachten, want een mens sterft nooit totaal. Ge zult leven in onze herinnering, maar ook in onze gebeden, ge zult leven in ons gelovig zijn. Want wij geloven dat ge ook nog anders voortleeft, omdat wij geloven dat God niemand vergeet, dat Hij Heer is van levenden en doden. Daarom zullen wij in geloof een hoopvolle band met u bewaren, een verwachting dragen naar een toekomst van eeuwigheid, geboren in God zelf, Hij die ons aller Vader is, laat zijn kinderen niet ten onder gaan.

Wij weten dat uwe gedachten ook ons niet verlaten. Dat gij aan vrouw en moeder hebt gedacht in dankbaarheid, aan familie en wellicht aan vele anderen.

Laat ons bidden voor de overledene, opdat de Vader in de hemel hem in liefde en barmhartigheid aanvaarden zou.

---

Mevrouw Valère De Pessemier,  
Van Der Hauwaert,

Mevrouw Arthur De Pessemier-Mestrum,  
kinderen en kleinkinderen.

Heer en Mevrouw Victor Van Der Hauwaert-  
Troncquo, kinderen en kleinkinderen,

De families De Pessemier, Mestrum,  
Van Der Hauwaert en Troncquo

danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.

---

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem