

" U zingt mijn ziel op blijde toon,
Mijn God, Gij zijt oneindig schoon ".



Aldus zal in eeuwigheid zingen
MEJUFFROUW

ZENAIDE DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel, op 23 oktober 1881,
en ontbonden om met Kristus te zijn, te
Oprakel, op 7 oktober 1966, geheel voorbereid
op de hemelse Ontmoeting door de HH. Sa-
cramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Maria-Congregatie.

Op het Feest van de H. Rozenkrans, het
kristelijk Hooglied Maria ter ere, mocht dit
vurig kind van Maria toetreden tot het hemels
koor, om met alle engelen en heiligen voor eeuwig
de Lof te zingen aan de Heerlijkheid van de
Eriemaal Heilige God. Dat was de bekroning
van het eenvoudige leven van deze voorname
vrouw, die de kunstzinnige adel van haar vroom
gemoed gaarne ten dienste stelde van haar
medemensen, in het bijzonder van haar geliefde
medezusters-congreganisten. Zij ging hen voor
in vurige liefde tot Maria en leerde hen ont-
roerend schoon de lof van de hemelse Moeder
te bezingen.

Zoveel schoonheid, die wij van haar mochten
horen en zien, zal ons als een dierbare her-
innering altijd bijblijven.

Dierbare familieleden en vrienden, die de
eenzaamheid van mijn laatste levensdagen hebt
verlicht, ik dank U voor uw goede zorgen.

Geliefde congreganisten, in Moeders' handen
hebben wij samen geleefd. In Moeders' handen
ga ik u blijde voor tot wij eens voor altijd de
lof van Haar en onze God zullen zingen.



De families DE PESSEMIER-VANDERLINDEN

Zeer ontroerd door Uw blijken van
deelneming, bedanken U hartelijk en
oprecht.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel