

Het lijden en krankheden van het lichaam, met geduld verdragen, voltrekken de kroon die God ons bereidt in de hemel (H. Alfonsus)



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Frans Lodewijk De Peuter

echtgenoot van

Mevrouw Maria Angelina Helsen

Sekretaris der Kerkfabriek van O.L.Vrouw in de Wijngaard te Veerle, lid van de K.W.B., Bond der gepensioneerden, Boerengilde, Bond van het H. Hart, en Broederschap van O.L.Vrouw.

Geboren te Veerle de 5 december 1895, en aldaar godvruchtig overleden de 7 augustus 1962, voorzien van de H.Sakramenten der stervenden.

Als een godsdienstig man die voor zijn beginse-len uitkwam, als een voorbeeldig echtgenoot die in liefde en onderlinge waardering zijn huwelijks-geluk bestendigde, als een goede vader voor zijn talrijk gezin wien de opvoeding van zijn kinderen boven alles ging - zo heeft de overledene uit het geloof geleefd. De ijdele genietingen van de we-reld heeft hij nooit gezocht en hij vond zijn geluk in vroomheid en stille plichtsbetrachting.

Als kerkmeester was hij voor alle parochianen een lichtend voorbeeld. Meer dan 35 jaar behartig-de hij in onkreukbare trouw de geestelijke en voor-al de tijdelijke belangen van kerk en parochie.

De laatste jaren was hij bewust van zijn licha-melijke toestand en woog de zorg en de kommer voor zijn talrijk gezin wel drukkender. Maar steeds

straalde bij hem ook uit het vertrouwen op de God-delijke Voorzienigheid, en de onderwerping aan Gods Heilige Wil, onder meer nog toen hij er zelf om verzocht de laatste H.H. Sakramenten te mogen ontvangen.

Geliefde echtgenote, heb dank voor uw grenze-loze zorgen en toewijding. Gij weet hoe diep ik u heb bemind. Onderwerp u aan de wil van Vader die in alles zijn inzichten heeft en gedenk dat wie op God vertrouwt, niet zal worden teleurgesteld. Biddend blijven we samen waken over ons gezin

Dierbare kinderen, vergeet de wijze raadgeving-en van vader niet. Nu ik niet meer bij u in huis ben eert moeder nu dubbel en blijft mij in uw gebeden indachtig.

Bemide familie en vrienden, bidt opdat mijn ziel in vrede ruste.

O.L.Vrouw in de Wijngaard geleide haar vrome vereerder ten paradijze !

Voor uw vroom gebed voor
onze dierbare afgestorvene
en tevens voor uw innige
deelneming in onze diepe
rouw, betuigen wij U onze
oprechte dank.

De familiën DE PEUTER, WOUTERS, HELSEN
en NUYTS

Drukkerij R. Janssens. - Veerle