

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven.“



VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

BERTHA DE PICKER

weduwe van de Heer Victor DE BAETS

geboren te Knesselare op 18 maart 1904, en
godvruchtig overleden te Gent op 15 april 1974.
Zij ontving het H. Sakrament der zieken en
de Pauselijke Zegen.

„Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft“...
Zo vurig had moeder verlangd het Paasfeest
te mogen vieren met de Verrezen Heer. Haar
wens kwam tot vervulling. Na maanden van
ziekte en lijden was zij er zich van bewust dat
de Veertigdagentijd voor haar een strenge vas-
ten zou worden en dat zij tijdens de Goede
Week tot éénheid zou komen met de Heer
Jezus in lijden en kruisdood. Pasen werd dan
ook de bekroning: verlossing van dit aardse
lijden om te komen tot de verheerlijking van
de Verrezen Heer.

„Een flinke vrouw: wie zal haar vinden?“...
In de opbouw van haar gezin, in de opvoeding
van haar kinderen naar de volwassenheid, in
haar doen en laten van iedere dag was zij een
diep-christelijke vrouw, een goede zorgzame
moeder. Zij wist dat de Vader in de hemel
alles tot een goed einde brengt: vandaar
haar diep geloof in de Goddelijke Voorzienig-
heid en haar godsvrucht tot de H. Geest. In
het gezinsgebed, in de H. Eucharistie en in
haar liefde tot de H. Moeder Gods heeft zij
de steun en de kracht gevonden om haar
levensopdracht tot een goed einde te brengen.

Moeder, uw kinderen danken u! Blijf nu
samen met vader in de eeuwige vreugde en
heerlijkheid van God voor ons ten beste spre-
ken.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

O.L.-Vrouw van voorspraak, bid voor ons.

De familie DE BAETS-DE PICKER,

dankt u voor uw gebeden
en medeleven.

Begravenisond. C. Fraeyman, Knesselare
Druk. Arnaut, Knesselare