

Bewaar in U de vrees voor de Heer, ook in de hoge jaren, en hoop op Zijn barmhartigheid, dan zal uw beloning niet uitblijven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARIE, JULIETTE DE PLANCKE

echtgenote van de Heer **Achiel ROELAND**,

geboren te Parike op 10 november 1901 en godvruchtig overleden te Oudenaarde in de H. Hartkliniek op 28 december 1983.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden te Parike.

Deze dierbare overledene heeft liefdevol gezorgd voor haar gezin. Zij was buitengewoon werkzaam, zodat de mensen voor wie ze werkte, bijzonder tevreden over haar waren.

De ziekte van haar man bezorgde haar veel bekommernis, maar ook aan haar ging de ziekte en de beproeving niet voorbij.

Nu is haar levenstaak volbracht. Moge de Heer haar omwille van haar dienstbaarheid de beloning schenken die hij beloofd heeft aan de mensen van goede wil.

Bemide echtgenoot en kinderen, ik zou graag nog bij U gebleven zijn. Laten we samen bidden dat we eens en voor altijd samen weer verenigd zijn in het ander leven.

Namis : maandag 23 januari 1984 om 19 u. 30.

De families

DE PLANCKE, BOUVRIE,
DOLAEGE, ROELAND,

danken U.

Begravenissen RAOUL, Marktplein, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel