



Uitnodiging tot H. Mis en gebed

voor de zielerust

van de heer

**ALBERT DE POORTER**

echtgenoot van mevrouw

**JULIA WALRAET**

geboren te Deftinge op 24 december 1896 en er  
schielijk overleden op 13 augustus 1969,  
op voorwaarde gezalfd.

Door vele omstandigheden heen, zó aangename als harde, moeten wij ons losmaken van deze aardse woonplaats, om voor goed in het huis van de Heer te gaan wonen. Vol levensvreugde in de drukke dagen van arbeid, gezondheid en toewijding, heeft hij een zeer ruim deel gehad in de beproeving en het lijden. Moedig en geduldig heeft hij de tegenslagen van het leven aanvaard en niet het minst de eenzaamheid van het ziek zijn. Plots is hij gaan rekenschap geven over zijn leven met arbeid en lijden. Moge de Heer die voor hem stierf en hem nu oordeelt, ook barmhartig zijn. Hij ruste in vrede.

Dierbare echtgenote en kinderen, de Heer heeft me verlost uit mijn eenzaamheid. Uwe genegenheid

en trouwe bijstand waren voor mij een opbeuring. Troost u met de gedachte : " eens zullen we voor altijd samen zijn met de Heer „. We hebben ons deel gehad in de beproeving, maar bidt om geloof, zó krijgen we ook deel in de verheerlijking.

Beste zuster, schoonzusters, schoonbroers, bloedverwanten, vrienden en kennissen, ook op uwe gebeden durf ik blijven rekenen opdat de Heer mijn toevlucht zou zijn. Ik dank u hierom.



De families

De Poorter, Walraet,  
Van Wielendaele en Matthijs

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming  
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge