

Ik geloof in het eeuwig leven.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## FRANCIES, RENE DE POORTER

weduwnaar in het eerste huwelijk van Mevrouw

**MARIA LEROY**

weduwnaar in het tweede huwelijk van Mevrouw

**IDA STEVENS**

geboren te Delftinge, op 29 november 1899 en  
godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek  
te Geraardsbergen, op 8 maart 1981, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **DE POORTER, LEROY, STEVENS,**  
**VAN WIELENDAELE en DE GEIJTER,**

danken U hartelijk voor de blijken van  
innige deelneming.

---

Uitg. J. GHIJS, Delftinge

Zoals een hert rust zoekt aan de waterbron en  
de kop naar de hemel richt, zo verlangt mijn  
ziel naar U, Heer.

Uit de diepten roep ik U, Heer,  
Heer God, hoort Gij mij?  
Open uw hart voor mij,  
ik smeed U om genade.

Als Gij zonden gaat tellen,  
houdt geen mens het uit.  
Maar bij U is vergeving  
en daarvan leven wij.

Ik verwacht de Heer,  
wacht met heel mijn ziel  
en ik hoop op zijn woord.

Naar hem zie ik uit,  
zoals een man op wacht  
uitziet naar de morgen.

Blijf vertrouwen op God,  
want bij Hem is genade.  
Hij is uw verlossing.  
Hij zal ons bevrijden  
uit de macht van het kwaad.

Heer, onze God, blijdschap en vreugde, maar  
ook pijn en lijden tekenen ons bestaan.

Wij bidden U voor deze duurzame overledene  
die na een korte ziekte van ons is heengegaan.  
Wij danken U, dat wij van hem mochten leren  
dat ook het lijden een weg kan zijn naar U,  
dank zij Jezus-Christus, uw Zoon en onze Heer.

Bemide kinderen, familieleden, vrienden en  
allen die mij om Christus' wille goed deden,  
vergeet mij niet in Uw dagelijks leven en gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.