



*Vreedzaam en eenvoudig leven,
elk ende een het zijne geven,
geeft rust en rijke zegen.*

Gedenk in uw gebed en bewaar
in uw herinnering

DE HEER

Hilaire DE POORTER

Hij werd geboren te Zegelsem op
15 april 1921 en is godvruchtig overleden te Ronse
in de kliniek "Zusters van Barmhartigheid" op
7 november 1997, gesterkt door de ziekenzalving.

Voor uw medeleven en gebed danken U van harte

de families :

DE POORTER en GEENENS.

Rustig en vreedzaam, mocht Hilaire samenleven met broers en zusters, de laatste jaren met zijn broer.

Na een werkzaam leven, leefde hij stil en bescheiden in het ouderlijke huis, dicht bij zijn vertrouwde omgeving. Hilaire kwam niet in het wereldnieuws, maar bij God zal hij groot zijn. Het leven van een mens is zo schoon wanneer het gesteund is op het geloof. Deze man van de goede oude stempel heeft het kostbaar geloof van zijn ouders meegekregen en zo had hij een gezonde kijk op het leven, en het was eenvoudig maar tevens kostbaar omdat het een opgang is naar God.

Steeds tevreden, zulke mensen zijn er langs om minder. Door zijn familie werd hij dankbaar bejegend om zijn vriendschap en zijn bijdrage in huis en vooral waar hulp te bieden was. De beste zorgen in de kliniek mochten niet baten, nu is alles volbracht.

Als kristen mens heeft hij geleerd: " Het zekerste middel om zalig te sterven is, altijd te leven als goede kristen ". Met vertrouwen mag hij zijn Heer en Meester tegemoet gaan van wie hij zal horen : " Goede en trouwe dienaar, tred binnen in de eeuwige liefde van uw Heer ". Daarom mogen we op de dierbare overledene de woorden toe-
passen :

*" Gij waart in eenvoud rijk en groot
en toegewijd aan die ze dierbaar waren,
vol geloof tot in het uur der dood,
dit is het beeld dat wij van u bewaren ".*

Beste broer en zusters, familie, goede geburen, dank voor alles wat u voor mij hebt gedaan.

Tot weerziens bij de Heer.

O.L.Vrouwke van Smarten, bid voor ons.

Namis op zondag 7 december 1997 om 9.30 uur.

Rouwcenter "Funeralia" Zwalm -Brakel 055/42.84.80