

Ons vaderland is de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus.



Gedenk in uw vroom gebed de ziel van Mejuffrouw

Irma, Blondina DE POORTER

dochter van wijlen

Jozef De Poorter-Geenens Camilla.

Geboren te Zegelsem op 10 maart 1911 en godvruchtig overleden te Brakel-Zegelsem op 2 september 1981.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Als eerste werd Irma, de oudste van een kroostrijk gezin, plots en onverwachts aan de liefde en de genegenheid van haar broers en zusters ontstolen. Na vaders en moeders dood was zij de band, het gezag en de toevlucht van al de kinderen De Poorter. Met plichtsbesef en met grote toewijding heeft zij gezorgd en gewerkt en gewaakt over de belangen en het geluk van haar huisgenoten. Pijn en droefheid vullen thans ons hart. Te vroeg

is zij van ons heengegaan. Zij laat een grote leemte en een zware taak achter.

Zij was een diepchristelijke en gelovige vrouw. Toen zij zelf niet meer kon de kerk bezoeken ontving zij regelmatig de hoogdag aan huis. Dit geloof kreeg zij mee van haar ouders en heeft zij trouw verder beleefd en doorgegeven. We geloven dat God haar nu zal opnemen en belonen voor haar schone en rijkgevuuld leven.

In onze gedachten en in ons gebed zal zij nu verder onder ons verder leven. Rust zacht goede en geliefde zuster. We zijn u oneindig dankbaar voor alles wat u voor ons betekende en voor ons deed. Leef nu verder gelukkig met vader en moeder bij de verrezen Heer en bij de hemelse Vader.

De families DE POORTER-GEENENS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel
Dr. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel