

"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap
en zijn liefde geven".

†

Dankbare aandenken aan
de heer

Libert DE POORTER

Geboren te Oprakel op 13 januari 1919
en godvruchtig overleden in het
Auroraziekenhuis te Ronse op
4 september 2001, gesterkt door
de H. Sacramenten.

Oud-Strijder 1940-1945

De namis wordt opgedragen in de Sint-Ursmaruskerk te
Zegelsem op zaterdag 13 oktober 2001 om 19 uur.

De families DE POORTER en GEENENS
danken u voor uw medeleven en uw gebed.

260.

"Wie mij liefheeft, hij onderhoude mijn geboden en
wij zullen ons in hem vestigen, want ik en de Vader
zijn één".

Gesproken uit een zeer kristelijke familiestam was hij
ook trouw gebleven aan die opvoeding. Hij was een
man van harde arbeid, met kristelijke deugden :
soberheid, dienstvaardigheid, rechtvaardigheid,
vroomheid. Hij was een overtuigd kristen, die zich
nooit schaamde voor Hem te getuigen, het geloof
was in zijn ziel vastgeworteld gelijk een eik in de
bodem en de naam van Kristen aanzag hij als een
eretitel.

Niet onvoorbereid werd Libert uitgenodigd zijn
rijkbeladen leven in te leveren bij de Heer.

Steeds was hij klaar voor de grote ontmoeting, door
de gerichtheid van zijn wezen.

Immers, wie in de wereld geleefd heeft om God te
dienen, vreest niet dit leven te verlaten en gaat
gerust de dood tegemoet.

Daarom vertrouwen wij onze dierbare overledene
toe aan de volheid van Gods liefde en danken de
Heer voor de oogst, om al het goede en het schone
uit het leven van Libert.

De herinnering op wijk Rovorst zal blijven voort
leven, bij geburen, familie en vele vrienden, telkens
wanneer we het ouderlijk huis passeren.

Laten we God danken voor dit leven van inzet en
arbeid en Libert dankt allen die voor hem zorgden in
goede en minder goede dagen.

We zeggen dank, voor zo'n man.

Als wij hem volgen, loopt ons spoor naar U,
vandaag en morgen.