

*Ik mis je waar ik henenvaar  
of waar ik henenkeer,  
de morgenstond, de dagen rond  
en d'avonden nog meer !*

*Guido Gezelle*

†

Dankbare herinnering aan

mevrouw

*Marguerite De Poorter*

weduwe van de heer

Emiel DE TEMMERMAN

Geboren te Zegelsem op 10 juni 1923  
en godvruchtig overleden in het  
A. Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 4 maart 2005,  
gesterkt door het Ziekensacrament.

---

De namis zal opgedragen worden  
in de Decanale kerk Sint-Pieter te Nederbrakel  
op vrijdag 29 april 2005 om 18.30 uur.

De avond is stil zonder jou  
ik mis je stem, je zachte hand,  
ik mis je zwijgen en je spreken  
jij was mijn liefste vaderland  
mijn dagen en mijn weken ...

Waar ben je nu voorgoed ...  
kun je mij nog horen  
of ben je zoals men zegt  
elders...

voorgoed opnieuw geboren?

Lieve ma

ik denk aan je

haast dag en nacht

en traag vergaat de tijd.

Ik bid dat je daar op me wacht  
tot in God's eeuwigheid.

M. de Wit

---

De families DE POORTER, GEENENS,  
DE TEMMERMAN, VAN WIJMEERSCH  
zijn u erkentelijk voor uw medeleven.