

«Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt
en Ik zal u rust en verlichting schenken.»
(Mat. 11,28)



DANKBAAR AAN DENKEN AAN

MEVROUW

Maria-Valentina DE POORTER

weduwe van Emmanuel SANDT

geboren te St-Maria-Oudenhove op 2 februari
1897 en godvruchtig overleden in het A.Z.
St.-Elisabeth te Zottegem op 28 december 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneer-
den.

Robert MORREELS(†)-SANDT Marie
Valère en Lea DE GEETER-SANDT

Emilien en Lieve MORREELS-VAN DE SIJPE,
Heidi en Jean-Pierre

Marc en Diane DE GEETER-VAN DEN
DRIESSCHE en Pedro

Piet en Marleen VAN DER SPIEGEL-DE GEETER,
Jelle en Tineke

De families DE POORTER, SANDT, HAEGEMAN
en VERSTRAETE

danken voor de blijken van deelneming in hun
rouw.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegen

Opnieuw is een goed mens van ons heen-
gegaan. Valentine heeft vele jaren gekregen
van de Heer en ze was Hem daar zeer dankbaar
voor. Dank zij de goede zorgen van haar kin-
deren en vooral van haar dochter die naast
haar woonde, kon zij tot de laatste dagen in
haar huisje blijven waar ze zo gelukkig was.
Haar verblijf in het ziekenhuis was kort, acht
dagen. Zij voelde haar einde naderen en vroeg
meerdere malen aan het verplegend personeel
om haar rustig te laten sterven. Ze was voor-
bereid, want voor ze vertrok naar het ziekenhuis
ontving ze in volle bewustzijn de ziekenzalving
en de heilige communie.

Valentine had alle reden om dankbaar te zijn.
Samen met haar man mocht ze 66 jaar huwe-
lijksleven delen. Zij mocht haar zuster bij
haar hebben die 94 jaar werd.

In de kersttijd is ze naar de Heer gegaan en
wilt wij bidden:

«God, Gij die hebt uw Zoon naar de wereld
gezonden

om aan de mensen de Blijde Boodschap te
brengen,

om aan de mensen de vrede te brengen.

Geef aan Valentine nu de eeuwige vrede.

Laat haar bij U en bij haar geliefden

voor altijd gelukkig zijn.

Dit vragen wij door Christus
uw Zoon en onze Heer. Amen.»

Beste kinderen, kleinkinderen en familie. Het
was een grote vreugde zolang bij u te mogen
zijn. Laten wij de Heer onze God daarvoor dan-
ken. Zelf dank ik u voor alle goede zorgen,
voor uw genegenheid en vriendschap. Moge
God u daarvoor belonen. Tot weerziens in de
Hemel.

Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Namis : zaterdag 20 januari 1990 om 8.30 uur.