



Tot vroom aandenken aan
MEVROUW

Rachelle DEPOORTER

echtgenote van de Heer Edgard PROVOST

geboren te Ronse op 4 april 1920,
en overleden te Krimml (Oostenrijk)
op 22 augustus 1992.

Als een mens geconfronteerd wordt met een zo plots heengaan, ervaart hij het scherpst hoe broos het leven is. En toch geloven wij dat we steeds in Gods handen zijn. Zoals Hij ons dit leven gaf, zo schenkt Hij het ons weer nieuw als wij, op Hem vertrouwend, de eeuwigheid binnengaan.

Heer, onze God,
wij kennen U als een God van belofte en trouw,
als iemand die voltooit wat Hij begonnen is.
Wij bidden U voor Rachelle,
die zo onverwacht van ons is heengegaan.
Laat haar over de dood heen nu thuiskomen bij U,
en schenk haar de vrede en de vreugde
die Gij van alle eeuwigheid
aan uw kinderen hebt toegezegd.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind, het uur
van scheiden kwam zo plots. We kregen niet eens de

tijd om afscheid te nemen. Gij vooral, Edgard, bij wie ik lang en gelukkig mocht samenleven, zult mijn heengaan het hardst aanvoelen. Maar ik wil voor u allen een voorspreekster zijn bij de Heer, dankbaar voor wat we samen mochten meemaken. Over de dood heen blijven wij in gebed verbonden.

Beste familieleden en vrienden, het leven gaat zo vlug voorbij. Ik dank u voor de sympathie en de vriendschap die gij mij steeds betoond hebt. Vaarwel. Eens brengt de Heer ons opnieuw bijeen in zijn hemels Rijk.

Barmhartige God, schenk haar de eeuwige vrede !

De Heer Edgard PROVOST, *haar echtgenoot;*

De Heer en Mevrouw Eddy PROVOST-DE BACKER,
haar kinderen;

Mejuffer Ann PROVOST, *haar kleindochter;*

De families DEPOORTER, DE BUYSSCHER,
PROVOST en PIEYNS,

danken U voor de blijken van deelneming.

Rouwdienst DEVOS, Ronse.