

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

Richard De Poorter

Echtgenoot van Mevrouw

Hélène De Henau.

Geboren te Deftinge de 29 Augustus 1890 en er
overleden de 20 October 1952, versterkt door de
laatste HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

Wij zijn geroepen om Jezus' lijden aan te vullen
en met Hem door onze kruisjes en beproevingen ons
leven aan God terug te schenken.

Grootmoedig heeft de duurzame afgestorvene deze
lering van zijn Zaligmaker verstaan en met gelaten-
heid beoefend. Zijn langdurende kwijnende ziekte
droeg hij met volledige overgave aan de waakzame
Goddelijke Voorzienigheid.

Hij was een brave vader en een trouw echtgenoot
nauwgezet in het volbrengen zijner christelijke
plichten, niets anders betrachtend dan het geluk van
zijn gezin.

Het lijden van de tijd is niet te vergelijken met
de toekomstige glorie die ons zal geopenbaard wor-
den, hij zag zijn laatste uur naderen met volle on-
derwerping en volkomen gerustheid.

Vaartwel beminde echtgenote, lieve kinderen,
bloedverwanten en vrienden. God roept mij tot
Zich, maar mijn liefde en genegenheid voor u sterft
niet. Ik zal u beminnen in de hemel, gelijk ik u op
aarde bemind heb. Bemint elkaar, dient de Heer
met vlijt, weest mij indachtig in uw gebeden en ik
zal u wederom zien in Gods heerlijkheid.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Uitg. G. De Croo, Koster, Deftinge.



De familiën DE POORTER, DE HENAU. VAN
DAMME en DE NEVE.

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELEEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.