



†  
TE ZALIGER GEDACHTENIS  
van Mijnheer  
**Richard DEPOORTER**

Echtgenoot van Mevrouw  
**Martha DEBOU**

Geboren te Ichtegem den 29 April 1915,  
en jammerlijk verongelukt op den Sustenpas  
in Zwitserland den 16 Juni 1948.

*Oud Strijder en Krijgsgevangene 1940-1945.*

De Familien DEPOORTER, VERSCHAEVE, DEBOU,  
MAERTENS, ROGIE, COOL, DEBAECKE, BERTELOOT  
en GHYSEL

dancken U voor de blijken van genegenheid  
en kristelijke deelneming.

Zoo daar ooit een blomme groeide  
over 't graf waarin gij ligt,  
of ze nog zoo schoone bloeide,  
zuiver als het zonnelicht,...  
riekend, vol van honing, en de  
geerne van de bie bezocht,  
nog en waar 't, voor die u kende,  
geen die u gelijken mocht.

G. Gez.

Inderdaad, zulk een bloem was hij : God minde hem en Hij vond dat zijn plaats hier op de wereld niet was, want Richard had Hij een edele ziel geschonken en een sportief gemoed. Hij was recht voor de vuist, trouw in vriendschap, rechtvaardig in zijn handel en wandel, voorbeeldig in gedrag. Goed van inborst als hij was won 'hij ieders hart en werd hij door iedereen bemind.

Wat moet het hartverscheurend zijn voor een echtgenote, een ouder, een familielid plots de verpletterende mare te ontvangen dat zulk een goede vader, zulk een lieve echtgenoot, zulk een trouw kind, zo ver van huis, in zulke omstandigheden, schielijk is omgekomen in een vreezelijk ongeval.

Heer Jezus, schenk hun de kracht dit pijnlijk kruis te kunnen dragen.

Mijn allerliefste Martha, ween ja, maar wees niet wanhopig want de barmhartige God die ik nu verwoegd heb is de Vader van de weduwen en weezen, stel in Hem al uw vertrouwen en heb dank om uw genegenheid en liefde : troost u in onze lieve kinderen want in hen zult gij mij terugvinden.

Lieve Ouders, Schoonouders, Zusters en Broeders, weent niet meer, al ben ik gestorven, mijn liefde sterft niet ; leeft in vrede, bemint elkander als vroeger en helpt zorgen voor mijn duurbaar vrouwtje en lieve kinderen.

Gij mijn talrijke Vrienden en Sportmakers, ik beveel mijn ziel in uwe gebeden en H. Misoffers. Laat mijn plotse ongeval voor u een les wezen : Weest altijd bereid door altijd sportief te leven en fair te zijn tegenover God, Kerk en Vaderland. Zoo zult gij ook den Almachtigen God doen heerschen langs den weg en in het stadion, op de winterbanen en al onze sportpleinen.

(Sporta-gebed).

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.  
(300 d. afl.)