

Ik vertrouw op de Heer. (Ps.)



Gedenk in uw gebeden de vrome ziel

van Mijnheer

André, Marcel DEPOORTERE

echtgenoot van Mevrouw

Espérance VAN HILLE

geboren te Ronse, de 7 mei 1910 en er schielijk
overleden de 25 januari 1960, voorzien in extremis
van het H. Oliesel.

Wat mensen een ramp noemen is dikwijls een weldaad, want vroeg sterven is vroeg de hemel erven, en een langdurige ziekte is een zalige voorbereiding op de eeuwige ontmoeting met God.

Gelukkig de mens die in zijn leven tracht te zijn gelijk hij op het uur van zijn dood wil bevonden worden. Er is geen heil voor de ziel of geen hoop in het eeuwig leven dan in het Kruis.

Mijn geliefde echtgenote, U vooral zal mijn vroegtijdig heengaan pijnlijk treffen: ik dank u voor uwe genegenheid en uwe bezorgdheid; zoek troost bij de Heer en geloof in zijn Vaderlijke Voorzienigheid.

Dierbare kinderen die vader nog zó nodig hadden: tot weerziens; draagt uwe genegenheid, uwe gehoorzaamheid en uw eerbied over op uw beproefde moeder; samen met mijn goede ouders, broers, zusters en familie, blijft mij indachtig in uw gebed.

O Heer, wiens barmhartigheid grenzeloos is, aanvaard onze gebeden en geef aan de ziel van onze dierbare overledene de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

Begrafenissen Blommaert, Vandendoorenstraat, 28.

Mevrouw André DEPOORTERE-VAN HILLE;

Mejuffer Emerence DEPOORTERE;

Mejuffer Michele DEPOORTERE;

Jonge Heer Yves DEPOORTERE;

Mijnheer en Mevrouw Oscar DEPOORTERE-DERUYVER,

De familieën DEPOORTERE, DERUYVER, VAN HILLE en
ROELANTS,

denken U van harte voor de blijken van innige deelneming.