

Het is een schoon ding een goed mens te zijn !
(F. Van Eeden)



Wij herinneren ons
DE HEER

Florent DE POORTERE

echtgenoot van Mevrouw

Monique VERVAET

geboren te Oudenaarde op 5 februari 1924
en godvruchtig overleden te Mariakerke
op 1 maart 1986,
voorzien van het H. Oliesel « in extremis ».

« Een goed mens »

het zegt meer dan lange redevoeringen.

Hij was een goed mens
die leefde voor zijn gezin.

Hij kende voorspoed en geluk.

Een werker, verstandig en onkreukbaar eerlijk,
verborg hij zich achter

een wat gestreng uiterlijk.

Zijn groot hart stond open voor allen en alles.

Wij hadden hem nog zo nodig :

zijn vrouw, die hij zo liefhad,
zijn zoon wiens toekomst zijn wensdroom was,
zijn vrienden.

Zijn heen gaan doet ons ten diepste pijn
maar wij blijven verbonden.

In God mogen wij
elkander eens weer ontmoeten.

C'est une belle chose que d'être un homme de
bien. (F. Van Eeden)

Un homme de bien, mieux que le plus long
discours, ces quatre mots nous disent ce
qu'était notre cher disparu.

Un homme de bien dont toute la vie était
orientée vers son foyer. La vie du chère défunt
a connu le bonheur mais aussi des épreuves.
Travailleur, intelligent, d'une honnêteté et
d'une loyauté indéniables, il cachait sous un
dehors un peu sévère un grand cœur si
sensibles à tout et à tous.

Hélas cher Florent c'est trop tôt et trop vite
que tu nous a quittés. Nous avions tous encore
tant besoin de toi, ta femme bien-aimée,
ton fils Lionel dont l'avenir était le rêve de
ton cœur, tes amis qui t'aimaient tant c'est a
notre grand regret, et la plus profonde douleur
que tu nous quitte, mais nous resterons unis
par la prière.

C'est dans cet Amour de dieu qu'un jour nous
te retrouverons.

Om uw deelneming bedanken U

Mevrouw Florent De Poortere-Vervae

Jongeheer Lionel De Poortere

De families De Poortere, Vervae, De Keyser
en Delauw.

Begravenisonderneming M. Waeyenberghe
Brugsesteenweg 402 Mariakerke
9030 Gent (Wondelgem) - Oogststraat 16 - 18
Tel. 53 81 44 - 53 74 77