

"Heer, neem uw dienaar op in uw woning
en laat hem het heil vinden
dat hij van uw barmhartigheid verwacht".

† Bid voor de zielerust van de Heer

GUSTAAF DE POORTERE

echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE MEULEMEESTER

Oorlogsopgeëiste 1914-1918,

Vereremerkt met verscheidene Eretekens.

Lid van de kristen Bond der Gepensioneerden.

Geboren te Ronse, de 3 mei 1900 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, op 31 december 1975,
gesterkt door de heilige sacramenten der zieken.

"Kom hem te hulp, heiligen van God,
kom hem tegemoet, engelen van de Heer,
neem hem op
en geleid hem voor het Aanschijn van de
Allerhoogste".

Zo hebben we gebeden bij het overlijden van
onze parochiaan, Gustaaf.

Gustaaf was 'n geliefkoosd en gemoedelijk man
voor zijn huisgenoten, vrienden en geburen. Samen
met zijn vrouw heeft hij hard gewerkt voor zijn
gezin.

Met genoeg kon hij de laatste jaren opkijken
naar wat hij samen met zijn gezin had opgebouwd.
Hij hield van de natuur, van de planten en bloemen.
Het was voor hem 'n grote vreugde de laatste levens-
jaren nog 'n handje te kunnen toesteken in de serre.

Beste echtgenote, graag had ik nog 'n tijdje
samen met u geweest. Ik dank u voor die vele
jaren dat we samen lief en leed hebben mogen delen.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor
alles: uw geduld, uw liefde en de vele kleine
attenties mij betoond. Inderdaad, niet was u te veel.

Blijf mij steeds indachtig in uw gebed. Moge de
herinnering aan mij u steeds moed en vertrouwen
geven in het leven.

Familieleden en vrienden, u zeg ik vaarwel,
bid voor mij.

Mevrouw Gustaaf DE POORTERE, geboren

Anna DE MEULEMEESTER,

Heer en Mevrouw Roger DE POORTERE-

DEMEULENAERE,

Heer Etienne DE POORTERE,

Heer Ghislain DE POORTERE,

De families DE POORTERE-RESPELIER en

DE MEULEMEESTER-DEN HAERYNCK,

diep ontroerd door de blijken van deelneming
betuigd bij de rouw die hen is komen te treffen,
bieden U hiermede hun oprechte dank aan.

(s) Spiers Marc 9600