

HEDEN IK, MORGEN GIJ.



AANDENKEN VAN DE HEER

Leon De Poortere

echtgenoot van Mevrouw

Alice Vanderhaegen

geboren te Michelbeke de 24 november 1921,
in spijtige omstandigheden overleden te
Oudenaarde de 26 november 1967,

voorzien in extremis v/d Sacramenten der zieken.

Voorzitter der Kerkfabriek - Lid van de parochieraad.



Voor zijn vele vrienden, voor zijn echtgenote en kinderen is het nieuws van zijn overlijden geweest als een donderslag bij heldere hemel.

Hij verrichte spelerwijze zijn werk, met talloze overuren erbij. Hij had 'n schoon en welvarend gezin. De zaken staan er goed voor. Hij had vrienden overal, bij groot en klein, en kon zich hartelijk en gemoedelijk met hen eens amuseren. Dat alles samen betekent: hij genoot in overvloed al het goede waarmee het leven een man bedenken kan en nu is daar onbegrijpelijk en onaanvaardbaar het einde: een jonge man dood; een troostloze vrouw, hulpeloze kinderen, een gezin in rouw, een ganse vriendschaar met ontzetting geslagen.

De kwetsbaarheid van ons menselijk bestaan geeft een vreemde smaak aan ons menselijk geluk. Wie die kwetsbaarheid totaal negeert, negeert zich zelf. Wie in geloof en hoop op God bouwt, misrekent zich dus niet.

Heer, om zijn goedhartigheid, zijn geloof, zijn werkzaamheid, zijn oprechtheid, wil hem opnemen in uw eeuwige liefde, wil door uw genadige bijstand goed maken het gemis dat door zijn heengaan is ontstaan.

Bemide echtgenote en kinderen, wij zijn samen gelukkig geweest, midden al ons werk en onze zorgen. Thans moet ik u verlaten en zult gij op uw eigen aangewezen zijn. Doch laat u daardoor niet te meer slaan. Als gij met verenigde kracht aanpakt en uw vertrouwen in de toekomst, in de Heer niet verliest, zijt ge zo sterk. Als gij voor mij bidt zal ik steeds bij u zijn. God zegene en beware U. En gij, mijn oude moedertje, prevel nu ook uw vele gebeden voor mij.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons.

Mevrouw Leon DE POORTERE-VANDERHAEGEN,
zijn echtgenote
Mejuffer Marie-Christine DE POORTERE,
Jongeheer Christian DE POORTERE,
Jongeheer Marc DE POORTERE, zijn kinderen
Mevrouw We Hector DE POORTERE POT, zijn moeder
Mijnheer en Mevrouw Albert CRAEYE-
DE POORTERE en kinderen,
zijn zuster en schoonbroeder

**bedanken van harte voor de bliken
van deelneming in hun rouw.**

Uitg. Mw L. De Vleeschauer, Michelbeke