

Ik geloof in de Verrijzenis en het Vlees en het
eeuwig leven. *Symbolum.*



Bid voor de ziel van Mevrouw

Maria - Iréna - Clothildis **DE POORTERE**

echtgenote van

Mijnheer Adolf DE DONCKER

Ere-lid van den Bond van het Heilig Hart

geboren te Steenhuyze, de 18 Oogst 1880 & godvruchtig
in de Heer ontslapen te Bevere-Oud., de 3 Nov. 1951
versterkt door de H.H. Sacramenten van de stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Naar ieders oordeel was haar leven verre van voltooid;
zoveel werk wachtte haar nog; zoveel meer kon zij nog
bewerken en verwerven vooraleer te gaan rusten. Was
de duurzame overledene, niet de troost van haar
echtgenoot?; de engel van het huis?; de tedere moeder
voor de kinderen? Maar in Gods oog was haar kom-
mervol leven, en haar door ziekte ondermijnd lichaam,
een al te schone, een rijke en rijpe vrucht, die bij't pluk-
ken zwaar woog in Zijn Hand.

Voorbeeld van trouwe liefde, goedhartigheid, zelfop-
offering, zelfverloochening, is zij, het goede doende,
door het leven gegaan. Zij heeft de schatten van hare
moederlijke bezorgdheid overvloedig uitgedeeled.
Welke moeder was zo bekommerd met de haren?

Dagelijks, zolang haar krachten het toelieten, woon-
de zij de H. Mis bij en naderde ter H. Tafel. Gans haar
dag, haar dagelijkse bezigheden en huishoudelijk werk,
zowel als 't lenigen van menige noden, was een stil en
waar gebed. De vóóravond van Allerheiligen mocht zij
voor het laatst haar Heer ontvangen; Hij vond haar
waardig na Allerzielendag, de vreugde der rouwende
zielen deelachtig te maken.

Beminde Echtgenoot, wij hebben samen gebeden en
gestreden. De dood kan ons niet scheiden, want de
liefde sterft nooit; bij God leef ik en wacht ik U op.
Ik dank U voor uw tedere zorgen.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, aan één uwer had
ik het genoegen mijn blijvende bekommernis voor U,
bekend te maken: «Zeg hun, dat zij veel bidden, bid-
den!» Weest uw vader behulpzaam en onderdanig, zo-
als wij beiden het U voorhielden; blijft innig met
elkander verenigd. Ik dank U allen voor uw liefde,
en verkleefde zorgen.

Mijn dank ook aan allen, die mij bijstonden in de
laatste dagen.

Bid allen voor mij. Ik waak over U en smeeek
voor U de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

Heer Adolf DE DONCKER;

Heer en Mevrouw Remi KETS-DE DONCKER;

Heer Gerard DE DONCKER;

Heer & Mevr. Norbert DE DONCKER-VIGENON;

Heer Albert DE DONCKER;

Mejuffer Cecile DE DONCKER;

Heren Eric, Ignace en Luc KETS;

Mejuffer Yvette DE DONCKER;

De familiën DE POORTERE, DE DONCKER,
COESSENS en DE LOOF;

*Bedanken voor deelneming
in rouw en gebeden.*