

Gelukkig die in God geloven,  
als zulke wonden 't harte slaan.  
't Is de Schepper van hierboven  
die 't zo gewild heeft en gedaan.

G. G.



IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN  
WORDT AANBEVOLEN DE ZIEL VAN  
ZALIGER MEVROUW

**RACHEL DEPOORTERE**

echtgenote van

**MIJNHEER GASTON WITTENBERG**

geboren te Deerlijk, de 10 april 1911 en godvruchtig in  
de Heer ontslapen te Gent, de 1 april 1958, voorzien  
van de laatste Gerechten onzer Moeder de H. Kerk.

Ach, 't bitter leven is zo kort:  
van als het kind geboren wordt  
tot dat het sterft: één stonde maar,  
al duurde 't leven honderd jaar!  
Ik stierf: na lang geleden pijn  
en mochte ik niet genezen zijn,  
ofschoon ik, moeder, welbemind,  
ofschoon ik, vrouwe, man en kind,  
zo geren, ach, zo geren zag:  
hij kwam, de bittere stervensdag!  
Ik leef nochtans en derf niet meer  
dat leven, dat in God de Heer  
de doop mij gaf; de dood mij bracht:  
en dat u, man en kind, verwacht!  
Vaartwel, vaartwel, wij scheiden maar  
voor korten tijd: vaartwel tot daar!

G.G. Kerkhofblommen

**Dierbare echtgenoot, en gij mijn lieve  
Hilda**, die maanden lang met liefdevolle toe-  
wijding mijn troost en steun waart, hebt  
dank om uw innige liefde en goede zorgen.  
Aanvaardt dit kruis, zoekt troost en steun  
in het gebed.

Onze Vader... Wees gegroet...



Mijnheer Gaston Wittenberg-Depoortere,  
Mejuffer Hilda Wittenberg,

De familiën Depoortere, Deconinck, Bie-  
bauw, Wittenberg en Piscé,

**danken U hartelijk voor de gebeden.**