

Al sterft de rechtvaardige een onvoorziene dood,
toch zal zijn ziel in vrede zijn. (Sap. IV, 7)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons DE POOTER

zoon van wijlen Petrus en Adolphine
DE PELENEER

Geboren te St. Maria-Lierde de 2 April 1890 en
er schielijk overleden de 12 Januari 1984.

Gezalfd met de H. Olie der zieken.

De dood staat soms aan onze zijde en wij denken er niet aan. Gelukkig de mens die haar altijd voor ogen heeft en ieder ogenblik gereed is om te sterven. (Nav. XI)

Immers goede en rechtschapen mensen mogen met recht hopen op Gods milde oordeel over hun leven, dat zij, hoe eenvoudig het ook was, toch goed hebben betracht. De gewone levensweg, langswaar wij onze Hemel moeten verdienen, loopt meestal langs voortdurende arbeid en komervolle zorg.

Als wij dien weg gaan in dienst van de oneindige Heilige God door onze arbeid te tekenen met een kruisje, hem te heiligen door het volbrengen van onze godsdienstige plichten, dan mag de dood ons midden ons werk verrassen, want wij zijn gereed.

Beliefde zuster, zwaar valt U deze beproeving, doch daar is God met Wiens hulp alles is te dragen. Eens komen wij terug samen in een leven zonder einde. Ondertussen bid dikwijls voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medeleven bieden U hiervoor hun welgemeende dank ;

De familiën
DE POOTER en

DE PELENEER ;

Uitg. V. Lafort, St. Maria-Lierde