

Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Gedenk in uw gebeden de ziel van
DE HEER

ALOIS DE POOTER

weduwnaar van Mevrouw
ELODIE DE VUYST

geboren te St-Martens-Lierde, op 12 januari
1883 en er godvruchtig overleden op 26
februari 1974, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken.



De families DE POOTER, DE VUYST, VAN
DAMME en LEROY,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Gelijk hij was in zijn leven, zo was hij
vóór zijn afsterven... met gerust gemoed,
stichtend geduld en levendig geloof zag hij
het einde naderen in volle overgave aan de
Goddelijke Wilsbeschikking.

De koesterende zorgen van kinderen, klein-
kinderen en de ganse familie zijn wel het
beste antwoord op wat hij zijn leven lang
voor hen is geweest.

Tot de laatste weken mocht hij genieten
van een benijdenswaardige gezondheid en
wist in alles de goede kant te zien. De ge-
jaagdheid van het moderne levensrithme had
geen vat op hem, - hij had tijd voor iedereen
en wist met sprankelende humor te vertel-
len over lang vervlogen jaren, die hij met de
volle inzet van zichzelf had gegeven voor
zijn kostbaar gezin. De geboorte en vooral
zijn geliefde familie zal hem missen.

Beste kinderen, het deed mij zulk een ge-
noegen U steeds aan mijn ziekbed te weten
met uw allesgevende zorg. Ik was gelukkig
tijdig de sacramenten der zieken ontvangen
te hebben. Ik heb een zo schone leeftijd mo-
gen genieten, waarom zou ik dan ook niet
dankbaar de voor ieder onafwendbare dood
uit de handen van de Heer aanvaarden. Met
moeder zal ik U dankbaar gedenken en bid-
den dat gij voort in de schoonste eensge-
zindheid moogt doen voor elkaar wat gij voor
uw ouders hebt gedaan.

Mijn geliefde kleinkinderen en achterklein-
kinderen, gij hebt nooit kunnen vermoeden
hoe gaarne ik u allemaal zag. Mag ik ook
op uw gebed rekenen vooral tijdens de zon-
dagmis; opdat wij door het gebed mogen
verenigd blijven, niet alleen in de schoonste
herinneringen maar ook voor het latere Le-
ven in eeuwigheid.