

Zalig de doden die in de Heer sterven, want hun werken volgen hen. (openb. XIV. 13)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ALPHONSE DEPOOTER

weduwnaar van Mevrouw

Marie Van Wijmeersch

geboren te Everbeek, de 26 december 1880 en er schielijk overleden de 24 september 1957.

De dierbare overledene was een goed en oprecht christen; rechtzinnig, godvrezend en verwijderd van het kwaad. Vlijtig aan het werk, wist hij steeds met veel nauwkeurigheid zijn taak te vervullen.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mens die gedurende zijn leven tracht te zijn, zoals hij in het uur des doods verlangt gevonden te worden.

Waak dan want ge weet niet op welk uur de Heer zal komen. Wees bereid omdat de Zoon des mensen zal komen als ge er het minst aan denkt.

Matth. XXIV-12

Teergeliefde kinderen, weent niet, want het is Gods wil. Dat mijn dood voor u een les weze, om steeds uw plicht te doen en als ware christenen te leven. Dan zullen wij malkander'eens terugzien, om nooit meer te scheiden en eeuwig Gods barmhartigheid te loven en te danken.

Ik geef u mijn zegen en vraag u mij in uw gebeden niet te vergeten. Zo blijven wij voorts met elkander verenigd. Ik zeg u allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn ziel en mijn leven.

Jezus, Maria, Jozef, dat ik sterve in uw heilig gezelschap. (300 dagen afl.)

De familën DEPOOTER-DUBOIS,
VAN WYMEERSCH-VANDERBEKEN
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.