

Laat ons in zijn dood de schikkingen van God aanbid-
den, de onstandvastigheid van het leven overwegen en
met een zuiver geweten het eeuwig leven afwachten.

H. Fr. van Sales.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Charles-Louis Depooter

echgenoot van Mevrouw

MARIE MODDE

geboren te Everbeek, den 1 Mei 1871 en er overleden
den 14 Augustus 1949.

Bediend van al de HH. Sacramenten.

Hij werd door iedereen geacht, om lat hij goed en recht-
vaardig was, en niemand sprak van hem eenig kwaad.

Jud. 8.

Die den Heer vreest zal welvaren in zijn uiterste, en op
zijn sterfbed zal hij gezegend worden.

Ps. 17

Hij aanvaarde gewillig al wat hem overkwam, hij bleef
in vrede gedurende zijn lijden en behield de verdujdigheid
op den dag zijner ellende.

Eccl. 2

Bemide echtgenoot kinderen, kleinkinderen, broeders
en zuster, vaartwel! Hebt dankt voor uw teedere zorgen.
Vergeet me niet in uw gebeden. Dient God getrouw omdat
gij nooit de dood hoeft te vreezen, wanneer zij u ook
overkome.

H. Antonius.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van hem die ons zoo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

DEPOOTER, MODDE DUBOIS
en DELEPELEERE.

Druk, Depessemier Everbeek