

Gegaan tot waar wij kunnen
hier aan de grens van het Licht
zeggen wij : vaarwel en tot ziens
lieve man en vader.



Wij vergeten niet
nu hij van ons is heengegaan

DE HEER

CYRIEL DE POOTER

echtgenoot van Mevrouw
MARIA VAN DER MEULEN

geboren te St.-Martens-Lierde op 12 oktober 1911
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem op 12 juli 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

De families **DE POOTER, VAN DER MEULEN,**
DE VUYST en DE BORRE,

danken U van harte voor uw blijken
van deelneming en uw gebed.

Met dankbaarheid denken wij na
over dit leven
dat zo vol werklust en toewijding
zo vol goedheid en ook levenslust was.

Mijn lieve man,
je was een eenvoudig, zorgzaam,
braaf en stil mens.
Zo ben je heengegaan uit deze wereld,
rustig en schoon.
Zo ook leef je voor altijd voort
in mijn hart en in mijn gedachten.

Vader,
wij danken je
omdat je zoveel hield van moeder
in de goede en ook in de kwade dagen
omdat je jouw zorgen vergat
om te zorgen dat wij het goed hadden.

We zullen je missen
elke dag
in kleine en eenvoudige dingen
maar in ons hart
zul je met ons samen blijven
want leven en dood
zijn 'één'.