

Ik heb rënd mij gezien en geen hulpmiddelen
gevonden... alles is geschied gelijk den Heer be-
haagde. Zijn H. Naam zij gezegend. Job



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Cyrille DE POOTER

echtgenoot van

Zulma Van Peteghem

geboren te Erwetegem den 6 December 1899 en
er godvruchtig overleden den 14 December 1947.

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

De mens lijdt en hoopt immer op betere dagen
in de toekomst en het Kruis, het teken en het on-
derpand der blijde hoop op blijvende vreugde,
wordt op zijn graf geplaatst.

Sedert jaren voelde hij de ziektekiemen in zijn
lichaam. doch hij verzweeg zijn pijnen aan zijne
omgeving om degenen die hij beminde niet te be-
drueven; op het laatste van zijn leven, toen zijn
kloek gestel meer en meer ondermijnd werd, stelde
hij zich in volle bewustheid van 'tergste dat hem
nog te wachten stond, in de handen van O. L. Heer
en deed hij grootmoedig het offer van zijn leven,
uit liefde tot God en tot zaligheid zijner ziel.
De Heer zal er hem honderdvoudig voor belonen.

Dierbare echtgenote, kinderen en bloedverwanten
ik dank u allen voor uwe genegenheid en goede
zorgen; bidt veel voor mij, ik zal u ook niet vergeten

Bid de 4 akten.

Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

A. De Vleeschouwer - Koster - Erwetegem -



De Familiën DE POOTER
en VAN PETEGHEM

danken U hartelijk
voor uwe gebeden
en rouwbetuigingen
bij het afsterven van

Mijnheer

Cyrille DE POOTER