

Die in leven sterven zich overgeeft aan Gods H.
Wil, zal in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL DE POOTER

zoon van wijlen

Petrus en Adolphine De Pelseeneer

geboren te St Maria-Lierde, de 26 Januari 1888 en er
overleden de 31 Januari 1952, gesterkt door de H.H.
Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke
Zegen.

Het geluk op deze wereld is van korten duur.
Het vergaat als sneeuw voor de zon als men denkt
het te bezitten. Het ware geluk is bij de Heer en die
gedurende zijn leven op Hem vertrouwt, heeft zijn
woning niet op zand gebouwd, maar op de stoere
rots van het eeuwig geluk.

Onze duurzame afgestorvene was een man van
levendig geloof en oprechte godsvrucht. Recht-
zinnig, vredelievend en minzaam voor elkeen.

Van kindsbeen af opgevoed als een goed christen
is hij steeds zijn plicht getrouw geweest. Hem
wacht dan ook de kroon die de Heer geeft aan wie
Hem getrouw dienen.

Duurbare Broër en Zuster, dank voor de goede
zorgen gedurende mijn ziekte. De goede God heeft
ons gescheiden.

Zoals we op aarde immer samen gewerkt hebben
voor ons geestelijk en tijdelijk welzijn, zo moeten
we verder. Ik zal de Heer vragen U te zegenen
opdat we mekaar eens voor eeuwig wederzien in
de Hemel.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Uitg. Valère Lafort. St Maria-Lierde.

De familie DE POOTER,
De familie DE PEELSENEER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.