

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Emma DE POOTER

Echtgenote van Mijnheer

Alfons Van Der Meulen,

geboren te Sinte Maria-Lierde, de 7 Juli 1880, en er
godvruchtig overleden, de 13 Juli 1950, voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was een vrouw van geloof, goed en
zacht van karakter, getrouw aan haar plich-
ten ten opzichte van God en den naaste.

Haar lange en lastige ziekte verdroeg ze
met een uitzonderlijk geduld. Zonder vrees
zag ze haar einde naderen zich totaal op
Gods goedheid verlatende ; op Uw barm-
hartigheid, o Heer, heb ik gehoopt en in
Uw zaligheid zal ik mij verheugen.

Beminde echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, dank voor de blijken van genegen-
heid en dienstvaardigheid. Laat mij vragen
hierin voort te gaan door mij indachtig te
zijn in uw gebeden. Op mijn beurt zal ik
voortgaan met Gods zegen af te smeken
over uw huisgezinnen, opdat gij allen door
een heilige levenswandel u moogt waardig
maken tot het hemels geluk.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Uitg. Valère Lafort, Maria-Lierde.

De familiën VAN DER MEULEN, DE POOTER,
BOGAERT, DE PREZ,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.