



Gedenk in uw gebeden de ziel van  
MEVROUW

**Flore DEPOOTER**

weduwe van de Heer  
**Odon VANDERMEEREN**

geboren te Everbeek op 1 oktober 1904 en godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Geraardsbergen op 5 juli 1980, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

---

God, met droefheid in het hart, toch danken wij U voor moeder, die ons zo nabij en dierbaar was, maar ons nu ontvallen is. Wij hadden haar nog zo nodig. De mens wikt, maar God beschikt. Wat is het mensenleven toch maar: slechts een rook. Moge de Heer haar Zijn goddelijke heerlijkheid nu laten aanschouwen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U en onze lieve Heer dat wij elkaar zoveel steun en geluk mochten brengen. " Treurt niet zoals zij die geen hoop hebben., zegt St. Paulus: sterven is de doorgang waarlangs de Heer ons roept naar een eeuwig geluk. Nogmaals dank ik U om uw trouwe liefde en genegenheid die mij zo goed hebben gedaan.

Familieleden en vrienden, wil ook gij nog eens aan mij denken. Dank daarvoor.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



Danken voor uw christelijk meelevens :

De families DEPOOTER, VANDERMEEREN,  
MODDE, DESTERCKE.

---

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek.