

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen  
Gods genoemd worden. (Bergrede.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**HENRI DE POOTER**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria-Philomena DE VUYST**

geboren te Sint Martens-Lierde de 25 Mei 1880, en  
godvruchtig aldaar overleden de 7 Maart 1957, voor-  
zien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Oud-Strijder 1914-1918

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Hij was eenvoudig en oprecht van hart, vreesde God  
en volbracht op voorbeeldige wijze zijn christene  
plichten. Zijn rechtschapen inborst verwierf hem de  
genegenheid van allen die hem kenden. Zijn dood is  
stichtend geweest gelijk heel zijn leven : met een ge-  
rust gemoed zag hij ze naderen en deze zal voor hem  
een bron van geluk en het begin van een beter leven  
zijn. [Prov.]

Daarom bedroeven wij ons niet gelijk dezen die geen  
hoop hebben, wetende dat, zo onze aardse woonhut  
ontbonden wordt, wij een gebouw van God hebben,  
een huis niet met handen gemaakt maar onvergankelijk  
in de hemel. [1. Cor. CV.]

Dierbare echtgenote, mijn geliefde kinderen en klein-  
kinderen, mijn leven en mijn troost, heb allen dank om  
uw wedijver in toewijding, in liefde en zorgen. Blijft  
zo moeder en elkander liefhebben, want in de onder-

linge liefde en behulpzaamheid ligt zo een geheime  
kracht in dagen van droefheid of tegenspoed, zo een  
zoete vrede en waarborg voor ons allen toekomstig  
eeuwig samenzijn in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
[300 d. afl.]



De familiën

DE POOTER,

DE VUYST,

LEROY,

VAN DAMME

zijn zeer erkentelijk voor de blikken van  
christelijke deelneming en

**DANKEN U.**

---

Drukk. Luc. Merckaert, Kerkstr. 9, Ophasselt