

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

LEA DE POOTER

echtgenoot van Mijnheer

ALFONS DE BRAUWER

Lid van den Bond van het H. Hart

geboren te St Maria Lierde den 26 Maart 1909 en
overleden in de kliniek te Opbrakel,
den 21 Oktober 1944, gestorft door de HH. Sakra-
menten.

Zij was een dierbare echtgenoot, een beminde moeder. Zij was ons licht en onze steun, de vreugde en de hoop van ons leven ; wij hadden ze allen zoo hartelijk lief, omdat zij zoo goed was, zoo minzaam en zoo zacht. Wat zou zij niet gedaan hebben om man en kinderen gelukkig te maken?... en zie, plots komt de beproeving, het lijden, de dood.

O Heer, waarom de zoete banden breeken? Morren wij niet, maar buigen wij diep het hoofd voor Gods Voorzienigheid !

Duurbare Echtgenoot, te vroeg ben ik ontrukkt aan uwe liefde : bemin voortaan onze kinderen met nog meer liefde. Voorzeker valt de scheiding pijnlijk, doch wees getroost, in den hemel zien we elkander voor eeuwig weder.

Liefste Kinderen, mijn hand zegent u van uit Gods woning, bemint uw vader en bidt met hem voor uw vroeggestorven moeder. Duurbare Ouders en Familie, hebt dank voor uw genegenheid, uw zorg en draagt ze thans op mijn kinderen over , bidt voor mij. Gij vooral mijn Schoonbroeder, gedenk u mijner aan het Altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, wees mijne zaligheid !

Mijnheer Alfons DE BRAUWER ;
Mijnheer Jaak DE BRAUWER ;
Mejuffer Rita DE BRAUWER ;
De Familien DE POOTER, DE BRAUWER, VAN
STEENBERGE en DE MEY,

bedanken U voor de blijken van deelneming.