

De dood is te verkiezen boven een leven vol bitterheden en de eeuwige rust boven een langdurige krankheid.
Eccl. XXX, 17.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Hortense De Pooter

Echtgenote van

Mijnheer Kamiel Baeskens,

geboren te St. Martens-Lierde, de 27 Juli 1877, en aldaar zacht in de Heer ontslapen, de 25 September 1953, voorzien van de laatste Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de **Bond van het H. Hart** en van de **Confrerie van de H. Barbara.**

De dood der rechtvaardigen is het einde der tegenwoordige ellende en het begin der eeuwige vreugde.

Pijnlijke dagen en rusteloze nachten heeft ze doorgebracht. God heeft haar gelijk het goud in het vuur beproefd. Zalig dan de mens, die de kwelling verdraagt, want daar hij een beproefde is geworden, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan die Hem liefhebben.

Vaarwel, teergeliefde echtgenoot; de dood scheidt ons, doch onze liefde zal voortduren. Ik dank U voor de vele jaren trouw, liefde en goede zorgen waarmede gij mij omringd hebt. In de Hemel zal ik voor U bidden; daar zullen wij eens verenigd zijn om niet meer gescheiden te worden. Blijf mij intussen indachtig in uwe gebeden. Jezus, Maria en Jozef, dat haar ziel in vrede ruste!

300 d. afl.

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde

De Familiën **DE POOTER, BAESKENS,**
LEROY, ROKEGEM,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.